

“Een heel bijzonder boek”



De eerste lessen gingen over een heel bijzonder boek. Verschillende godsdiensten hebben een bijzonder boek: een geloofsboek. De bijbel is zo'n bijzonder boek. Prachtige verhalen over grote en kleine mensen, blijdschap en verdriet. Waar ook liederen in staan. We hebben met elkaar het lied “Kijk es om je heen” gezongen. Ook staan er veel wijze dingen in opgeschreven waar we van kunnen leren.

4 oktober Dierendag

Franciscus van Assisi was een wijs man. Franciscus was heel rijk maar wilde dat niet meer zijn. Hij wilde voor de arme mensen zorgen. En niet alleen voor mensen maar hij zorgde ook voor de dieren. 4 oktober, dierendag, is dan ook geen willekeurig gekozen datum maar is de sterfdag van Sint Franciscus.



“Ritme van de tijd”



Tijd.....daar is veel over te zeggen.

Eerst hebben we een reis door de tijd gemaakt. De leerlingen kregen de opdracht te tekenen wat bij “terug in de tijd” hoort en hoe het er in de toekomst volgens hun uit ziet. De Teletijdmachine van Coco de clown hielp daarbij.

In ons dagelijks leven hebben een heleboel dingen een vaste tijd, thuis en op school. De dag is ingedeeld.

Voor alles is er een tijd, schreef een wijs koning in de bijbel. Een tijd om te lachen en een tijd om te huilen, een tijd van oorlog en een tijd van vrede.

Het is alweer bijna Kerst.

Ik wens u fijne feestdagen toe!

Hartelijke groet,

Marjan Sijrier