

Groepen 7/8



Geachte ouders, een korte impressie van de lessen Vormingsonderwijs.

Goed leiderschap vraagt talenten die je mag inzetten ten dienste van anderen. We hebben naar een aantal wereldleiders gekeken én naar leiders dichtbij zoals de schooldirecteur of de juf. De buitenkant is van grote invloed op ons kijken naar leiders, bleek uit de gesprekjes. Maar zegt de buitenkant alles?



Het verhaal over David en reus Goliath is daar een mooi voorbeeld van. David leek te klein om Goliath te verslaan maar David vond hem zo groot die kan je niet missen. Dit verhaal gaf ook aanleiding om te kijken naar problemen in ons leven die soms reusachtig lijken.

David heeft 1 hele goede vriend in zijn leven gekend. Deze vrienden hadden hun leven voor elkaar over. De vraag was wat bij vriendschap hoort: vertrouwen, elkaar helpen, niet in de steek laten, voor elkaar opkomen, leuke dingen samen doen en ook eerlijk zijn.

David werd later koning in Israël. Binnen het Jodendom en Christendom is hij een heel belangrijke figuur. David was niet alleen een held. Hij kende ook zwakke momenten. Overspel was er daar één van. In de gesprekken die volgden ging het over respect, grensoverschrijdend gedrag, misbruik van macht maar ook over echte liefde.

David was ook een muzikale koning. Hij heeft veel liederen geschreven. In het Jodendom en Christendom wordt veel gezongen door de gelovigen en in alle muziekstijlen die we kennen. De hele les stond in het teken van muziek. Wat doet muziek en zang met ons en wanneer luister je muziek. 5 verschillende genres hebben we geluisterd. Ze mochten daar hun commentaar op geven.



Voor goed leiderschap is wijsheid nodig. Als opstap naar de les over wijsheid was de vraag aan de leerlingen wat hun gelukkig maakt in het leven. Wat zet je op 1 en wat op 2 en wat op 3? Zo vormden ze een levende grafiek. Vrienden, familie stak er bovenuit. Daarnaast hebben ze een collage gemaakt van alles wat het leven gelukkig maakt.

Wijsheid gaan we bespreken aan de hand van de keuzes die de zoon van David maakt: Koning Salomo.

Het is alweer bijna Kerstfeest.

Ik wens u hele fijne feestdagen toe!

Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.