

Een kort overzicht van de vormingslessen.



Groepen 3/4

Thema "Lachen"

We hebben eerst met elkaar bedacht welke verschillende manieren van lachen er zijn: schateren, giechelen, gewoon lachen, uitlachen, enz. En wanneer lachen we?



Binnen het Chinese boeddhisme is er de lachende boeddha. Deze boeddha zie je vaak in restaurants : een dikke, lachende boeddha op een verhoging. Hij heeft ook allerlei attributen bij zich en die hebben allemaal een betekenis.

Nu blijkt uit onderzoek dat lachen ook nog gezond is. Dat heeft er voor gezorgd dat er Cliniclowns zijn gekomen. Een vrolijke ervaring voor kinderen in het ziekenhuis.



Het onderwerp hebben afgesloten met het joodse feest Poerim. Dit feest lijkt op ons carnaval. Bij het Poerimfeest wordt het verhaal verteld van Koningin Esther. Zij trouwt als joods meisje met de machtige koning van het rijk van de Meden en de Perzen. Er komt ook een gemene man in voor : Haman. Hij heeft het plan alle joden in het rijk om te brengen. Koningin Esther redt haar volk. Bij het noemen van de naam Haman maken de kinderen een enorm lawaai, vaak met ratels, zodat zijn naam niet gehoord wordt. Het verhaal van koningin Esther heb ik in verkorte vorm verteld. Met muziekinstrumentjes hebben ze een enorm kabaal gemaakt als de naam van Haman viel. De afgebeelde koekjes worden tijdens het feest gegeten en hebben de naam Hamansoren.

Thema "Vrienden"

Wie zijn je vrienden? Wanneer noem je iemand je vriend? Wat hebben vrienden voor elkaar over? Dit thema hebben we afgesloten met een verhaal uit de bijbel waarin 4 vrienden veel moeite doen voor hun verlamde vriend. Ze willen hem graag bij Jezus brengen maar dat valt niet mee. Niet opgeven zorgde ervoor dat het lukte.

De leerlingen hebben een vrienden ketting gemaakt die een plekje in het lokaal heeft gekregen.

Thema Paasfeest

Er zijn veel gebeurtenissen opgeschreven die vooraf gaan aan het Paasfeest. Een paar hebben we er van verteld. De laatste maaltijd die Jezus met zijn vrienden had. Welke bijzondere maaltijden kennen de leerlingen waar bijzonder eten bij hoort? Het verraad van Judas.....tja, een echte vriend?? Ben je als vriend(in) altijd eerlijk? Heb jij je wel eens verraden gevoelt? Kun je aan de buitenkant zien hoe iemand van binnen is?



Het Paasverhaal vertelt, verhaal van nieuw leven. De leerlingen hebben een placemat gemaakt.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!

Hartelijke groet,

Marjan Sijrier