

Groep 5/6

Een kort overzicht van de Vormingslessen.

“Het liefst wil ik een wonder”



Er staan veel wonderverhalen in de bijbel. Enkele hebben ik aan de leerlingen vertelt. Een wonder....willen we dat niet allemaal? Welk wonder zou jij graag willen dat er gebeurde? En dan niet voor jezelf maar misschien ken je iemand die wel een wonder kan gebruiken?

Maar als we eens goed naar de wereld om ons heen kijken gebeuren er dan al niet wonderen? Heel veel vinden we heel gewoon maar voor heel veel mensen zijn de dingen die wij gewoon vinden een wonder.

Taalgebruik

We hebben een les gesproken over ons taalgebruik. We begonnen met de vraag wie Jezus is. Wanneer hoor je zijn naam vaak? Tja, in de kerk of bij mij in de les, en verder??? Als iemand boos is, zich bezeert of gewoon uit gewoonte. Waarom doen we dat en is dat nodig? Is er niet een alternatief voor? En dat is er. Een hele rij met scheldwoorden bedachten de leerlingen waarmee je niemand kwetst.



Paasfeest



Wat is de inhoud van dit jaarlijks terugkerend feest?

De leerlingen moesten eieren zoeken. Geen chocolade eieren maar eieren waar wat in zat. A.d.h.v. de inhoud van de eieren heb ik het Paasverhaal vertelt.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!

Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.