

Groepen 7/8

Geachte ouders, een korte impressie van de lessen Vormingsonderwijs.



Vanaf de kerstvakantie hebben de leerlingen gewerkt aan de wereldgodsdienst Jodendom.

Ze hadden de opdracht in groepjes een presentatie te maken. Ieder groepje kreeg een gedeelte van de godsdienst:

- Welk gebedshuis hebben ze? Wat doen ze daar?
- Welk heilig boek heeft deze godsdienst?
- Welke feesten vieren ze? Waarom vieren ze dat feest en wanneer?
- Wat zijn de rituelen die bij deze godsdienst horen?
- Welke regels hebben de gelovigen?

Vervolgens hebben ze aan de klas gepresenteerd wat ze allemaal hadden ontdekt. De leerlingen hebben hier hard aan gewerkt! Complimenten!

Taalgebruik

We hebben een les gesproken over ons taalgebruik. We begonnen met de vraag wie Jezus is. Wanneer hoor je zijn naam vaak? Tja, in de kerk of bij mij in de les, en verder??? Als iemand boos is, zich bezeert of gewoon uit gewoonte. Waarom doen we dat en is dat nodig? Is er niet een alternatief voor? En dat is er. Een hele rij met scheldwoorden bedachten de leerlingen waarmee je niemand kwetst.



Paasfeest



Wat is de inhoud van dit jaarlijks terugkerend feest?

De leerlingen moesten eieren zoeken. Geen chocolade eieren maar eieren waar wat in zat. A.d.h.v. de inhoud van de eieren heb ik het Paasverhaal vertelt.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!

Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.