



Groepen 3/4

Alles heeft een begin.

Iets voor de eerste keer doen of meemaken is altijd spannend. Aan de hand van verhaaltjes hebben we nagedacht over hoe jij je kan voelen als je voor het eerst iets gaat doen.

het ei of de kip ?



Ook de moeilijkste vraag in de filosofie is aan de orde geweest: wat was er eerst....de kip of het ei? Niet alleen deze vraag hebben we gesteld maar ook waar het begin van een punt is. En heeft een vierkant een begin?

Zo is er ook een begin aan alles wat leeft. Het scheppingsverhaal zoals dat in de bijbel staat hebben we gehoord.

Kinderboekenweek

De Kinderboekenweek had als thema "Thuis". Wat is thuis? Voel je je overal thuis? Wat is nodig om je thuis te voelen? We kwamen al pratende tot de conclusie dat thuis zijn vooral te maken heeft met de mensen waar je mee samen bent en minder afhankelijk van de plaats.



Bang



We zijn allemaal wel eens bang. We hebben ontdekt dat er situaties zijn waar in je niet bang hoeft te zijn: een muis of spin, een schaduw op de muur. Maar soms is bang zijn heel goed: dat betekent gevaar!

Als afsluiting van dit thema het verhaal van David en de reus Goliath verteld. Een verhaal over angst en moed.

Tot aan de Kerst werken we over "Vragen" en het thema "Vrede".

Hartelijke groet,

Marjan Sijrier