

Groep 5/6

Een kort overzicht van de Vormingslessen.

Jozef, de dromenkoning



We zijn begonnen met de verhalenserie over Jozef uit de bijbel, één van de voorvaders van het volk Israël.

Zijn leven is een inspiratiebron voor prachtige gesprekken. Onderwerpen als jaloezie, ruzie en weer goedmaken gaven gespreksstof. Jozef wordt slaaf maar zijn er tegenwoordig ook nog slaven?

Jozef wordt de Dromenkoning genoemd. En wat is de droom van jouw leven?

Wat geloof jij eigenlijk?

Deze vraag hebben we verdeeld over 4 lessen met iedere les een andere invalshoek:

Ik geloof..... : Het woord heeft meerdere betekenissen: zeker weten of hopen en vertrouwen.

Ik geloof in de ander : Dat heeft te maken met vertrouwen. Hoe zie je de ander? Heb je vertrouwen in de ander? Wat waardeer je?

Ik geloof in voorbeelden :

Wie is jouw voorbeeld? Waarom? Wat bewonder je in hem of haar?
Wat maakt die persoon tot voorbeeld?

De afbeelding hiernaast is het werkblad waarop ze hun voorbeeld mochten afbeelden.

Ik geloof in God op mijn manier:

Heeft geloven met God te maken? Misschien wel. Maar wie is God dan?
En wáár is God?

Een heleboel gespreksstof.



De lessen tot aan de Kerst gaan we het hebben over “Vrede”.

Met vriendelijke groet,

Marjan Sijrier