

Groepen 7/8



Geachte ouders, een korte impressie van de lessen Vormingsonderwijs.

**Beeld**

Onze tegenwoordige wereld bestaat steeds meer uit “beelden”. Met beelden kun je heel veel vertellen. Logo’s worden door allerlei merken en clubs gebruikt om zichzelf te laten zien. Niet alleen logo’s maar ook symbolen en kunst vertellen verhalen.



De leerlingen kregen de opdracht een krachtig, sprekend logo voor de school te maken: verwerk erin wat volgens jou de kracht van de school is.

Het eindresultaat ziet op deze foto’s.

Kerken bekijken, wat in de vakantie nog wel eens gebeurt, is een kunstwandeling op zich. Deze kunst is er met een doel. De mensen konden vroeger niet lezen maar d.m.v. beelden, schilderijen, glas in loodramen werden de verhalen vertelt.



We hebben heel wat beelden bekeken maar er ontbrak één beeld: van God.

Maar... is er wel een beeld van God te maken? Binnen de Islam, het Jodendom en Christendom worden geen beelden van God gemaakt.

Binnen deze godsdiensten mag dat niet. We weten immers niet hoe we een beeld zouden moeten maken.

**Kinderboekenweek**

De Kinderboekenweek had als thema “Thuis”. Wat is thuis? Voel je je overal thuis? Wat is nodig om je thuis te voelen? We kwamen al pratende tot de conclusie dat thuis zijn vooral te maken heeft met de mensen waar je mee samen bent en minder afhangt van de plaats.



**Liefde**

We hebben met elkaar in de volgende les gefilosofeerd over allerlei vragen met betrekking tot de liefde.

Vragen zoals:



- Waar zit liefde?
- Kan liefde stoppen?
- Kan je van God van houden?
- Kan God van mensen houden?
- Wat heb je over voor iemand waar je veel van houdt?
- Enz.

Deze vragen zaten in een cadeautje. Op ieder nieuw laagje inpakpapier zat een volgende vraag. Uiteindelijk kwam er een doosje uit met 2 hartjes. Aan wie zou jij deze geven?

De weken voor Kerst gaan we het over “Vrede” hebben.

Hartelijke groet,  
Marjan Sijrier.