

Groep 5/6

Een kort overzicht van de Vormingslessen.



Het eerste thema ging over **rituelen** bij de geboorte van een kindje. Binnen het Christendom kennen we de doop. Welke betekenis heeft dit voor de ouders ?
Wat zijn de rituelen bij andere godsdiensten?
Dan blijkt dat een islamitisch baby'tje door de vader de geloofsbelijdenis krijgt ingefluisterd en een joods jongetje op de 8^{ste} dag wordt besneden.

“De Prince of Egypt” of wel Mozes.

Bijbelverhalen over het volk Israël dat in slavernij moet leven in Egypte. God die Mozes roept om het volk naar het beloofde land te brengen. Dat gaat niet zomaar. Deze verhalen gaan over moed, zorgen voor, roeping en feestvieren.



Het joodse Pesach, feest van de bevrijding, wordt ieder jaar door de joden gevierd. Ongerezen brood en wijn horen bij deze gedachtenismaaltijd. We hebben heerlijk matses gegeten en druivensap gedronken.

Pasen

Voorafgaand aan dit feest zijn er een aantal gebeurtenissen. Eén daarvan is de voetwassing. Een teken van dienstbaarheid. Die dienstbaarheid moeten we ook als mensen onder elkaar en zeker als vrienden aan elkaar tonen. Het wassen van voeten hoeft tegenwoordig niet meer. De leerlingen hebben in hun voet geschreven hoe zij dienstbaar kunnen zijn.



Het verhaal over de dood en opstanding van Jezus heb ik vertelt a.d.h.v. eieren die waren verstopt. In ieder ei zit iets dat met het verhaal te maken heeft. Zo gingen we met de eieren het hele verhaal door.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!

Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.