

Groepen 7/8

Geachte ouders, een korte impressie van de lessen Vormingsonderwijs.



Vanaf de kerstvakantie hebben de leerlingen gewerkt aan de **wereldgodsdienst** Christendom.

Ze hadden de opdracht in groepjes een presentatie te maken. Ieder groepje kreeg een gedeelte van de godsdienst:

Welk gebedshuis hebben ze? Wat doen ze daar?

Welk heilig boek heeft deze godsdienst?

Welke feesten vieren ze? Waarom vieren ze dat feest en wanneer?

Wat zijn de rituelen die bij deze godsdienst horen?

Welke regels hebben de gelovigen?

Vervolgens hebben ze aan de klas gepresenteerd wat ze allemaal hadden ontdekt. De leerlingen hebben hier hard aan gewerkt! Complimenten!

“Geld”

Zonder geld kunnen we niet leven. Maar hoe gaan we er mee om? Wat is belangrijk? Wanneer ben je rijk en wanneer arm?

De leerlingen hebben eerst een enquête ingevuld over allerlei geldzaken. Daarna hebben we in een les gekeken wat ze allemaal hebben, nog zouden willen hebben en wat ze kunnen missen.

Conclusie was dat geld niet het belangrijkste is. Je bent echt rijk als je familie en vrienden hebt.

Pasen



Bij ieder feest hoort een verhaal.

Het verhaal over de dood en opstanding van Jezus heb ik vertelt a.d.h.v. eieren die waren verstopt. In ieder ei zit iets dat met het verhaal te maken heeft. Zo gingen we met de eieren het hele verhaal door.

Ik wens u een fijne meivakantie toe!

Hartelijke groet,
Marjan Sijrier.